

Η Μαγεία των Χριστουγέννων

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μία οικογένεια που ήταν πολύ αγαπημένη και ήσυχη! Η οικογένεια είχε δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη Μελίνα. Η οικογένεια ζούσε πολύ φτωχικά σε μία καλύβα μέσα σε ένα όμριο δάσος και απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο!

Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα βρέθηκαν έξω από την πόρτα τους ένα δεματάκι, με διάφορα γλυκά. Άλλα φέτος την Παραμονή των Χριστουγέννων, έγινε κάτι δαυμαδεστό!!!

Ξαφνικά άρχισε να μεγαλώνει μέσα στην καλύβα ένα δέντρο. Άλλα τι δέντρο... ένα έλατο!!! Κι αμέως κάτι χρωματιστές μπαλίτες κρεμόντουσαν μόνες τους, όπως και οι γιρλάντες, με πολύχρωμα φωτάκια γύρω από το δέντρο. Και στην κορυφή έστεκε ένα υπέρλαμπρο χρυσό αστέρι!!!

Καθώς κοιμόντουσαν ένα φως ξύπνησε τα παιδιά. Φοβήθηκαν πολύ κι έτρεξαν στους γονείς τους, τους ξύπνησαν και τους είπαν για το περίεργο φως που τους ξύπνησε. Τότε τα παιδιά οδήγησαν τους γονείς τους στο δαλόνι. Και τι να δουν...! Ένα έλατο που είχε φυτρώσει στο δαλόνι τους! Και κάτω από το δέντρο ήταν τα δώρα των παιδιών!

Τα παιδιά μόλις είδαν τα δώρα τους ενδουσιάστηκαν κι αγκάλιασαν τους γονείς τους χαρογελώντας! Ξαφνικά τα κουδούνιά του δέντρου άρχισαν να κτυπούν σαν μία ωραία μελωδία, τα αυτοκινητάκια έτρεκαν μέσα σε όλο το σπίτι, τα τρενάκια έκαναν τσερ-τσουρ και τα κουκλάκια άρχισαν να χορεύουν. Το πάρτι άρχισε! Τα ζώακια του δάσους άρχισαν να μαζεύονται γύρω από το σπίτι. Όλοι μαζί, παιχνίδια, άνδρωποι και ζώα, έγιναν μία παρέα κι διασκέδαζαν για πολλές ώρες. Πριν φύγουν υποεκέδηκαν πως του χρόνου τέτοια μέρα θα είναι πάλι μαζί για να γιορτάσουν τα παιδιά αφού χαρέτισαν τα ζώακια του δάσους πήραν τα παιχνίδια τους και πήγαν μαζί για ύπνο. Όταν ξύπνησαν το πρωί το δέντρο είχε καθέι και στη δέση του υπήρχε ένα γράμμα που έγραψε τέσσερις λέξεις: «Ραντεβού σε 365 μέρες...»

Ήταν τα καλύτερα Χριστούγεννα για τον Γιώργο και τη Μελίνα, επειδή πήραν δώρα και δεν γιόρτασαν τα Χριστούγεννα μόνοι τους!

Αν ποτέ βρεδείτε Χριστούγεννα στο δάσος αυτό, δ' ακούστε κι εσείς τα τραγούδια και τις χαρούμενες φωνές από το πάρτι.

Και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!

Φωτεινή Χατζηγεωργιάδη, Ε2

