

O, I 629pies pou



Eirai δικαιούσα που να

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ . . .

Αποφάσιδα να δοκιμίσω να
γράψω τη δική που 16copia . . .

Μου αρεβε σογύ . . .

Μπορέσα να διαλέξω το
τέρος μου ιδέα εξώ .

Δεν υπήρχαν κανόνες κι αυτοί
ήταν τέρειο .

Μπορεσα να διαλέξω και τους
ήρωες . . .

Τέρικα είραι σογύ ψωμίο
να είραι συγγραφέας . . .

Τέρικα σογύ καζα



Ο ΛΥΚΟΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΒΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Κοκκινοσκουφίτσα με τον Πινόκιο και την Χιονάτη και ζεκίνησαν να παν να μαζέψουν λουλούδια . Όμως ο κακός ο λύκος έκλεψε όλα τα λουλούδια . Τα παιδιά γύρισαν στο σπίτι δυστυχισμένα . Η πόρτα χτυπούσε. Η κοκκινοσκουφίτσα ρώτησε :

Κοκ.: -Ποιος είναι ;

Γουρ:- Είμαστε τα super γουρουνάκια

Κοκ.: -Τα super γουρουνάκια είναι .

Πιν.: -Ανοίξτε τους.

Κοκ.: - Αχ super γουρουνάκια ευτυχώς που ήρθατε γιατί όλα τα λουλούδια εξαφανίστηκαν και δεν ξέρουμε την αιτία.

Γουρ:- Μην ανησυχείτε εμείς ξέρουμε ποιος φταίει .

Χιον.: - Ποιος;

Γουρ:-Ο κακός λύκος .

Όλοι:- Α..

Γουρ:-Μην ανησυχείτε θα του στήσουμε παγίδα.

Αφού έστησαν την παγίδα τα super γουρουνάκια ο λύκος που περνούσε από εκεί έπεσε στην παγίδα. Ο λύκος πήγε φυλακή και όλος ο τόπος γέμισε λουλούδια και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

ΜΗΝΥΜΑ

Πολλά μυαλά μαζί μπορούν να καταφέρουν καλύτερο αποτέλεσμα.

Εύη Κασκανιώτη!

①

Η εμιμεσούνη

Ήταν η Κοκκινοσκουφίτσα και πήγαινε σπίτι και ξαφνικά πετάγονται
μπροστά της
ο Σούπερμαν με μία Νεράιδα.

Η Κοκκινοσκουφίτσα νόμιζε ότι ήταν καλοί.
Μα όχι το αντίθετο και της επιτέθηκαν.

Μετά ένα ζόμπι ως Reu Mustirio και ο Γάτος Σπιρουνάτος ως Jone-Cena
έσωσαν την
Κοκκινοσκουφίτσα.

Μετά την πήγαν στο σπίτι της γιαγιάς της γιατί είχε βραδιάσει.

Μετά πήραν το ιδιωτικό τζέτ του Γάτου Σπιρουνάτου για να
ειδοποιήσουν την μαμά
της Κοκκινοσκουφίτσας και της είπαν ότι είναι καλά.

Έτσι ευτυχώς όλα πήγαν καλά για την Κοκκινοσκουφίτσα και έζησαν
όλοι οι φίλοι της καλά και όλοι εμείς καλύτερα.

Το μήνυμα είναι: Να μην εμπιστεύεσαι αυτούς που δεν ξέρεις.

Pärns

Katipouirs

H παρεξήγηση

Μιά φορά και έναν καιρό ήταν τα επτά κατσικάκια, τα τρία γουρουνάκια, η Κοκκινοσκουφίτσα και έπαιζαν σε ένα σπίτι. Ο Κακός Λύκος πήγε σε αυτό το σπίτι.

Όλη η παρέα φώναζε αρκετά δυνατά και ξαφνικά ήρθαν τρείς ήρωες, ο Μπάτμαν, ο Σπάιντερμαν και ο Σούπερμαν.

Μπήκαν σε αυτό το σπίτι μα τελικά όλα ήταν μια παρεξήγηση γιατί ο Λύκος απλά τους διασκέδαζε για τα καλά.

Τότε λοιπόν οι ήρωες έμειναν και διασκέδασαν και μετά παράγγειλαν δεκαπέντε πίτσες.

Και έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Το μήνυμα είναι: Ότι καμιά φορά παρεξηγούμε τα πράγματα.

Nikos

Χαρούμενος

«Η Στρουμφοχώρα»

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν η Χιονάτη και περπάταγε μαζί με τους Επτά Νάνους για να μαζέψουν μήλα. Καθώς προχωρούσαν, χάθηκαν και βρέθηκαν στο Στρουμφοχωριό.

Η Χιονάτη πήγε στο σπίτι της Στρουμφίτας για να πιούνε τσάι του βουνού και κουλουράκια στην πίσω αυλή.

Αφού μετά η Χιονάτη άφησε τους Επτά Νάνους πίσω στο Στρουμφοχωριό και πήγε με την Στρουμφίτα, οι Νάνοι γνωρίστηκαν με τα Στρουμφάκια.

Καθώς μιλούσαν όλοι μαζί, εμφανίστηκε ο Δρακουμέλ για να κάνει άλλη μια φορά κακό στα Στρουμφάκια. Ύστερα, οι Επτά Νάνοι κάλεσαν τον Παπουτσωμένο Γάτο για να νικήσει τον Δρακουμέλ.

Ο Δρακουμέλ εκείνη την ώρα είπε :

- «Χα, Χα, Χα! Νομίζετε εσείς Επτά Νάνοι και Παπουτσωμένε Γάτε ότι θα με νικήσετε;»
- «Ναι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αφήσεις ήσυχα τα καημένα τα Στρουμφάκια».

Ο Παπουτσωμένος Γάτος πήρε ένα μακρύ κλαδί, πήγε πίσω από τον Δρακουμέλ και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ύστερα σηκώθηκε ο Δρακουμέλ και είπε : «Καλά, συγγνώμη. Δε θα ξαναενοχλήσω τα Στρουμφάκια».

Μετά η Χιονάτη με τη Στρουμφίτα είπαν : «Μα καλά, τι συμβαίνει;». Και ο Παπουτσωμένος Γάτος με τους Νάνους είπαν : «Νικήσαμε τον Δρακουμέλ».

Μετά έκαναν ένα πάρτι για τη νίκη!

Ο Δρακουμέλ άνοιξε τα μάτια του σαν να ξυπνούσε από ένα κακό όνειρο, πήγε στο Στρουμφοχωριό και έφαγε μεσημεριανό. Ύστερα έκανε πρόταση γάμου. Η Στρουμφίτα δέχτηκε και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς υπέροχα!

To μήνυμα από το παραμύθι

Τον κακό μπορούμε και τον κάνουμε καλό με πολλούς τρόπους.

H ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

Μια φορά η κοκκινοσκουφίτσα πήγαινε μια βόλτα για να πάρει λουλούδια για την γιαγιά της που ήταν βαριά άρρωστη . Όπως περπατούσε είδε τον Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι να κυνηγά τα αθώα μικρά λυκάκια . Ξαφνικά μέσα από ένα θάμνο πετάχτηκε ο παπουτσωμένος γάτος και άρχισε να την χτυπάει με το κοφτερό σπαθί του . Όμως η καλή μάγισσα που τυχαία περνούσε από εκεί , τον χτύπησε με το ραβδί της στο κεφάλι . Τρομοκρατημένη η κοκκινοσκουφίτσα έτρεξε γρήγορα να σωθεί . Έτρεχε περίπου 3 ώρες επειδή το σπίτι της γιαγιάς της ήταν πολύ μακριά . Κουράστηκε και ξαφνικά βλέπει ένα ζαχαρωμένο σπιτάκι . Μπαίνει μέσα και βλέπει ένα τεράστιο τραπέζι γεμάτο φαγητά έφαγε και κοιμήθηκε . Όταν ξύπνησε είδε την μάγισσα που είχε πάρει τον Χανς και την Γκρέτελ . Έλεγε νευριασμένη ότι θα την μαγειρέψει , επειδή μπήκε στο σπίτι της έφαγε όλα τα φαγητά της και κοιμήθηκε στον αγαπημένο της καναπέ . Σηκώθηκε σιγά σιγά και στις μύτες των ποδιών της πήγε να φύγει , όταν έφτασε στην πόρτα η μάγισσα την κατάλαβε , πήρε την μαγική της σκούπα και την πήρε στο κυνήγι . Η κοκκινοσκουφίτσα κρύφτηκε σε ένα θάμνο και ξέφυγε . Στο τέλος έφτασε στο σπίτι της γιαγιάς της και έμαθε ότι δεν ήταν ευγενικό αυτό που έκανε και δεν θα της άρεσε καθόλου , αν το είχε κάνει αυτό η μάγισσα και έτσι ποτέ ξανά δεν το έκανε . Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα .

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ!!!!

Γεωργίας Τσίγκου

"Η Κοκκινοσκουφίτσα"

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Κοκκινοσκουφίτσα με τον Γουίνι.τη Χιονάτη και τη Σταχτοπούτα.Πήγαιναν στο σπίτι του κυρ.Σκίουρου που ήταν βαριά άρρωστος. Οι φίλοι του,του είχαν δώσει πολλά δώρα.Ο Γουίνι του πήγε βελανίδια και ξηρούς καρπούς,η Χιονάτη του γνώρισε νέους φίλους και η Σταχτοπούτα του έδωσε είδη καθαριότητας για να διατηρεί το σπίτι του καθαρό. Ο Σκίουρος ένιωσε καλύτερα.Βγήκαν όλοι έξω.Όμως όταν μπήκαν τα πράγματα είχαν εξαφανιστεί!

- Ω θεέ μου τα δώρα μας εξαφανίστηκαν. Μα τι είναι αυτά τα ίχνη, ρώτησε ο Γουίνι.
- Ο λαγός και η χελώνα τα πήραν, απάντησε ο Σκίουρος.
Λέω ν' ακολουθήσουμε τα ίχνη!

Το 'παν και το 'καναν.Τελικά βρήκαν τη σπηλιά τους και πήραν πίσω τα πράγματά τους.Από τότε δεν ξανάδαν το λαγό και τη χελώνα!Ο Σκίουρος έγινε καλά κι έζησαν αυτοί καλά κι ο λαγός και η χελώνα ακόμα χειρότερα!

**ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΑΣ!!!**

Κασκανιώτη
Μαρία

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΘΩΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΙΣΕ ΤΟΝ ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗ. Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΝΟΜΙΖΕ ΟΤΙ ΉΤΑΝ ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΤΡΕΞΕ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ. ΚΑΘΩΣ ΕΤΡΕΧΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΣ, ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΕΝΑ ΣΠΑΙΝΤΕΡΜΑΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΒΑΛΕΙ ΨΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΝΟΜΙΖΕ ΟΤΙ ΉΤΑΝ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΕΣΩΖΕ.

ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΕΒΓΑΛΕ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΉΤΑΝ ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΤΡΕΞΕ ΝΑ ΣΩΘΕΙ. Ο ΨΕΥΤΙΚΟΣ ΣΠΑΙΝΤΕΡΜΑΝ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ. ΜΕΤΑ ΠΗΓΕ ΝΑ ΤΗΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ Ο ΜΠΟΜΠ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΟΥΣΕ, ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟΝ ΨΕΥΤΙΚΟ ΣΠΑΙΝΤΕΡΜΑΝ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ. Ο ΜΠΟΜΠ ΚΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΞΕΦΥΓΑΝ.

ΤΕΛΟΣ, Ο ΜΠΟΜΠ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΥΣΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΙ. ΕΤΣΙ ΑΥΤΟΙ ΕΖΗΣΑΝ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

ΤΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πέτρος και τα ψέματα

Ο Πέτρος ήταν ένα αγόρι δέκα χρονών που του άρεσε να λέει ψέματα στους άλλους για να γελάει. Μάταια οι γονείς του προσπαθούσαν να τον κάνουν να σταματήσει την κακή αυτή συνήθεια. Ο Πέτρος όσο περνούσε ο καιρός μεγάλωνε και χειροτέρευε τα ψέματα του.

Μια μέρα καθώς έκανε μπάνιο, γλίστρησε και χτύπησε πολύ άσχημα το πόδι του.

- «Μαμά, τρέχα χτύπησα!»
- «Άστον να λέει, πλάκα μας κάνει πάλι» είπε ο μπαμπάς στη μαμά.
- «Μαμά αλήθεια λέω, πονάω!!»
- «Βρε άστο το παλιόπαιδο, μας κοροϊδεύει» ξαναείπε ο μπαμπάς στη μαμά.

Μετά από αρκετή ώρα και μόλις κατάλαβαν τι είχε γίνει στα αλήθεια, πήγαν τον Πέτρο στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί του έβαλαν γύψο. Εάν τον είχαν πιστέψει από την αρχή θα είχε γλυτώσει μισή ώρα πόνο λιγότερο!!



Όποιος λέει όλη την ώρα ψέματα, όταν θα έρθει η στιγμή να πει την αλήθεια κανείς δεν θα τον πιστεύει!!!!

Γιώργος Κουτρουλής



O παρεπηγμένος λύκος

Μια φορά και έναν καιρό καθώς περπατούσαν στο δάσος τα τρία γουρουνάκια είδαν τον λύκο και άρχισαν να φωνάζουν βοήθεια .Τότε εμφανίστηκε ο Superman και με μία γροθιά έδιωξε τον λύκο .Τότε τα τρία γουρουνάκια πήγαν στην Κοκκινοσκουφίτσα και έκατσαν για λίγες μέρες στο σπίτι της . Μια μέρα χτύπησε την πόρτα κάποιος και η Κοκκινοσκουφίτσα άνοιξε κατευθείαν την πόρτα χωρίς να πει ποιος είναι και ήταν ο λύκος . Τότε γρήγορα η Κοκκινοσκουφίτσα έκλεισε την πόρτα .Αλλά ο λύκος δεν ήθελε να τους κάνει κάτι κακό . Τότε η Κοκκινοσκουφίτσα δέχτηκε και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.



Το μήνυμα είναι όταν χτυπάει κάποιος την πόρτα να ρωτάμε ποιος είναι και να μην παρεξηγούμε τους άλλους.

ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ

"Ο κακός ο λύκος"

Μια μέρα η Κοκκινοσκουφίτσα πήγαινε βόλτα στο δάσος όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά της ο λύκος. Τα τρία γουρουνάκια επειδή έκαναν κι εκείνα βόλτα στο δάσος είδαν το λύκο έτοιμο να καταβροχθήσει την Κοκκινοσκουφίτσα. Τα τρία γουρουνάκια έφτιαξαν γρήγορα γρήγορα ένα σπιτάκι από τούβλα. Μπήκαν μέσα μαζί με την Κοκκινοσκουφίτσα. Ο λύκος προσπαθούσε ώρες ατελείωτες να το γκρεμίσει, μα τίποτα, το σπιτάκι δεν έλεγε να πέσει. Σε λίγο εμφανίστηκαν και τα επτά μικρά κατσικάκια. Καθώς αντίκρησαν το λύκο μπήκαν κι εκείνα βιαστηκά μέσα στο σπιτάκι από τούβλα. Ο λύκος νευριασμένος που γουργούριζε ακόμα η κοιλιά του πήγε να βρει την τύχη του άλλού. Έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!

ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΑΕΙ!!!

Βαρδαξόγλου
Μαρία

Ο «ΚΑΛΟΣ» Ο ΛΥΚΟΣ

Ένα ήσυχο ανοιξιάτικο πρωινό, μια είδηση στην εφημερίδα ήρθε να αναστατώσει τη ζωή στο δάσος. «Ο Λύκος ξαναγύρισε» έγραφαν τα νέα στην πρώτη-πρώτη σελίδα τους!

Ο κυρ-Κούνελος έτρεξε γρήγορα σπίτι και διπλοκλείδωσε την πόρτα όταν ξαφνικά, «Τοκ! Τοκ! Τοκ!». Η πόρτα χτυπά! Ο κυρ-Κούνελος πετιέται αλαφιασμένος. «Θεούλη μου! με βρήκε. Είναι ο Λύκος!» σκέφτεται.

Στην πόρτα, όμως, ήταν **τα τρία γουρουνάκια** που είχαν διαβάσει κι αυτά την τρομερή είδηση κι έτρεξαν για να ζητήσουν βοήθεια. Αμέσως, ο κυρ-Κούνελος τα προσκάλεσε να μείνουν μαζί του. Πριν καλά-καλά καθίσουν, η πόρτα ξαναχτυπά. Τρομαγμένοι φωνάζουν όλοι με μια φωνή «Ωχ, αμάν! Ο Λύκος!».

Ούτε τώρα όμως ήταν ο Λύκος. Ήταν **η κυρά-Κατσίκα με τα επτά μικρά κατσικάκια** της. Τρομαγμένη και αυτή από τα φοβερά νέα, σκέφτηκε πως θα μπορούσε να κρυφτεί αυτή και τα μικρά της, στο σπίτι του κυρ-Κούνελου, ο οποίος, βέβαια, τους υποδέχτηκε όλους με χαρά. Όλοι είχαν βολευτεί στο άνετο σαλόνι του οικοδεσπότη όταν ξαφνικά, «Τοκ! Τοκ! Τοκ!», και σαστισμένοι κοιτούν όλοι προς την πόρτα.

«Άνοιξε κυρ-Κούνελε. Εγώ είμαι ο Πέτρος! Δεν άκουσα τον παππού μου και βγήκα να κυνηγήσω το Λύκο. Μήπως τον είδατε πουθενά?». Έτρεξε ο κυρ-Κούνελος να ανοίξει την πόρτα και προσκάλεσε τον Πέτρο μέσα στο σπίτι.

Ακολούθησαν άλλοι δύο χτύποι στην πόρτα του κυρ-Κούνελου. Ήταν **το μικρό αρνάκι και η Κοκκινοσκουφίτσα** με τη γιαγιά της.

Ο κυρ-Κούνελος είχε μια ιδέα. «Τώρα που μαζευτήκαμε όλοι μαζί, ας κάτσουμε να φάμε». Και σε λίγη ώρα, με τη βοήθεια όλων, ένα θαυμάσιο δείπνο ήταν έτοιμο. Όλοι είχαν καθίσει στο τραπέζι απολαμβάνοντας το νόστιμο φαγητό και την καλή παρέα, ξεχνώντας για λίγο το τρομερό νέο που τους είχε όλους αναστατώσει. Όμως ο Λύκος δεν τους είχε ξεχάσει... και ξαφνικά η πόρτα χτυπά δυνατά, «Μπουμ! Μπουμ! Μπουμ!» και μια βροντερή φωνή ακούγεται «Είμαι ο Λύκος ο φοβερός κι ήρθε η ώρα να σας πω ένα νέο τρομερό. Πάει καιρός που μόνο χόρτα προτιμώ και ζωάκια δεν πειράζω. Εγώ πια σας αγαπώ και για φίλους σας θωρώ!».

Όλοι μέσα στο σπίτι αποφάσισαν να δώσουν μια ευκαιρία στο Λύκο. Άνοιξαν την πόρτα και τον προσκάλεσαν να φάνε όλοι MAZI!!!

Η Χιονατοσκουφίτσα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Χιονάτη και πήγαινε λουλούδια στη γιαγιά της τη λύκαινα. Στο δρόμο βλέπει τον Mickey κι αρχίζει να ουρλιάζει από τον φόβο της. Ύστερα ήρθε ο Dumbo το ελεφαντάκι και τη σώζει από τον κακό Mickey. Στο σπίτι της γιαγιάς τα φώτα ήταν κλειστά, μέχρι που άκουσε τη φωνή της γιαγιάς της να της λέει να ανοίξει τα φώτα για να μην φοβάται. Όταν άνοιξε τα φώτα τους είδε όλους, την γιαγιά λύκαινα, την Rapunzel, την σταχτοπούτα, τα 3 μικρά γουρουνάκια και τα 7 μικρά κατσικάκια, και ένιωσε χαρά και ανακούφιση. Μετά έκαναν ένα πάρτι για την Χιονάτη που στάθηκε γενναία σε όλες τις δυσκολίες που συνάντησε.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Όταν έχεις ανθρώπους που βοηθούν μπορείς να νικήσεις όλους τους φόβους σου.

Ελένη Ζαγαριώτη!

«Μια περίεργη ιστορία»

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε ένα όμορφο σπίτι η κοκκινοσκουφίτσα. Καθώς περπατούσε στο δάσος να μαζέψει λουλούδια για την γιαγιά της, συνάντησε στο δρόμο της τα τρία μικρά γουρουνάκια να τρέχουν φοβισμένα, επειδή τους κυνηγούσε ο λύκος. Η κοκκινοσκουφίτσα σταμάτησε αμέσως τον λύκο και τον ρώτησε για τους φέρεται έτσι! Ο κακός λύκος ντροπιάστηκε κι αμέσως ζήτησε συγνώμη από τα τρία γουρουνάκια.

Εκείνη τη στιγμή περπατούσαν στο δάσος τα εφτά κατσικάκια και ξαφνιάστηκαν μόλις είδαν τον λύκο να μιλάει στα τρία γουρουνάκια και στην κοκκινοσκουφίτσα και αμέσως τους ήρθε στο μυαλό ότι ήθελε να τους φάει. Έτσι όρμησαν στον λύκο. Όμως τα τρία γουρουνάκια και η κοκκινοσκουφίτσα είπαν ότι ο λύκος δεν ήταν πια κακός ήταν απλώς μια παρεξήγηση. Έτσι τα εφτά κατσικάκια ζήτησαν συγνώμη και όλοι μαζί γίνανε μια όμορφη παρέα.

Και φυσικά ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα....

ΜΗΝΥΜΑ

Το μήνυμα της ιστορίας είναι ότι ομαδικά μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα!

“Bass light year”

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Bass light Year και πέταγε στο διάστημα όταν ξαφνικά του επιτέθηκε ο IRONMAN και άρχισαν να παλεύουν. Μετά κουράστηκαν και πήγαν για μια επίσκεψη στο στρουμφοχωριό. Καθώς πήγαιναν συνάντησαν τον Γουίνι το αρκουδάκι, την Σταχτοπούτα και την Χιονάτη να είναι δεμένοι σένα δέντρο. Αμέσως πήγαν να τους λύσουν αλλά εκεί τους περίμενε ο εχθρός τους ο Γάτος Σπιρουνάτος. Άρχιζαν να παλεύουν μέχρι που ο Γάτος Σπιρουνάτος νικήθηκε και πήγε σπίτι κλαίγοντας.

Λύνοντας τους φίλους τους ξεκίνησαν για ένα πάρτι με τσάι στο σπίτι του Bass light Year αλλά εκεί που έπιναν τσάι, πετάχτηκε η κακιά μάγισσα από την πόρτα και άρχισε να λέει το σχέδιο της. Η τρομαγμένη προσπαθούσε να βρει έναν σχέδιο για διώξοντας τη μάγισσα. Όταν η μάγισσα τέλειωσε την ομιλία της σήκωσε το μαγικό της ραβδί και λέγοντας «Μάγια κακά μάγια τρελά κάνε αυτά τα παιδιά βατράχια γλιτσερά!» αμέσως η παρέα ένωσε τα πιάτα που είχαν για το τσάι και έτσι τα μάγια γύρισαν στην μάγισσα και έγινε ένα γλιτσερό λυπημένο βατράχι! Έτσι η μάγισσα έφυγε και η παρέα έκανε ένα πάρτι για να το γιορτάσει !!!!!!! Και ζήσανε αυτοί καλά και αυτοί καλύτερα.....

MHNÝMA

Όταν ενωθεί το καλό το κακό πάντα νικιέται!!!!!!

Η παρεξήγηση με τον Πινόκιο

Μια φορά κι' έναν καιρό μέσα στο δάσος ζούσαν τρία γουρουνάκια. Ένα πρωινό ξεκίνησαν να το εξερευνήσουν καθώς είχαν μεγάλη περιέργεια να γνωρίσουν τα άλλα ζώα που ζουν στο δάσος αλλά και να ζήσουν νέες περιπέτειες.

Καθώς προχωρούσαν χαρωπά και γελαστά ξαφνικά συναντούν μπροστά τους έναν ψηλό ξύλινο παιδί με μυτερή μύτη και καπέλο. Τα τρία γουρουνάκια μόλις τον είδαν, φοβήθηκαν γιατί ποτέ τους μέχρι τώρα δεν είχαν δει έναν αληθινό ξύλινο άνθρωπο. Αυτός προσπάθησε να τους ησυχάσει και να γίνει φίλος μαζί τους. Τα τρία γουρουνάκια όμως έφυγαν τρέχοντας γιατί φοβήθηκαν ότι θα τους κάνει κακό. Τρομοκρατημένα μετά από λίγο συνάντησαν ένα μικρό σπιτάκι και μπήκαν μέσα για να κρυφτούν.

Μέσα στο σπίτι υπήρχαν μια γιαγιά ξαπλωμένη στο κρεβάτι και ένα κορίτσι, η εγγονούλα της, η Κοκκινοσκουφίτσα. Μόλις είδαν τους ξαφνικούς επισκέπτες τους, αυτές τρόμαξαν και τους ρώτησαν :

- _ Ποιοι είσαστε εσείς ;
- _ Είμαστε τα τρία γουρουνάκια.
- _ Και τι θέλετε εδώ ; Θέλετε μήπως να μας κάνετε κακό ;
- _ Όχι, όχι, απλά τρέχαμε για να σωθούμε από έναν ξύλινο άνθρωπο.
- _ Μα αυτός είναι ο φίλος μας ο Πινόκιο, και είναι πάρα πολύ καλός.
- _ Λυπούμαστε πολύ, αλλά ξαφνιαστήκαμε και τρομάξαμε.

Εκείνη τη στιγμή χτύπησε η πόρτα και εμφανίστηκε ο Πινόκιο και τους χαιρέτησε όλους :

- _ Γεια σας, τι κάνετε ;
- _ Καλώς τον φίλο μας τον Πινόκιο .-- Απάντησε η Κοκκινοσκουφίτσα.
- _ Γεια σας .--Απάντησαν και τα γουρουνάκια.
- _ Μόλις με είδατε γιατί τρέξατε στον δρόμο;
- _ Νομίσαμε ότι θα μας έκανες κακό, αλλά τώρα καταλάβαμε πως κάναμε λάθος.

Έτσι αφού γνωρίστηκαν και έγιναν όλοι φίλοι, άρχισαν τα αστεία και η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουν. Ξαφνικά έξω ακούστηκαν φωνές και τα τρία γουρουνάκια κατάλαβαν ότι ήταν η φωνή του μπαμπά τους. Είχε ανησυχήσει γιατί άργησαν. Αυτά βγήκαν έξω και έτρεξαν στην αγκαλιά του. Του γνώρισαν τους καινούργιους φίλους τους και ο μπαμπάς τους χάρηκε γι' αυτό.

Μετά από λίγο οι φίλοι αποχαιρετίστηκαν, ο Πινόκιο έφυγε για το σπίτι του και τα τρία γουρουνάκια πήραν το δρόμο για το δικό τους σπίτι μαζί με τον μπαμπά τους και ήταν πολύ χαρούμενα που γνώρισαν καινούργιους φίλους.

Το μήνυμα αυτής της μικρής ιστορίας είναι ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε και να απορρίπτουμε κάποιον πριν τον γνωρίσουμε αυτόν και τις απόψεις του.

H econdovento

Hana'



Me

Είναι δικαιώμα του να
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ . . .

Αποφάσισα να δοκιμίσω να
γράψω τη δική του 16copia . . .

Μου αρέβει πολύ . . .

Μπορείσα να σιγάσω το
τέλος μου ήδη εγώ .

Δεν υπήρχαν κανόνες κι αυτό^{να} ήταν τέλος .

Μπορείσα να σιγάσω και τους
ήρωες . . .

Τερικά είναι πολύ ωραίο
να είναι συγγραφέας . . .

Τέρασα πολύ καλά ☺

Ο ΚΑΛΟΣ Ο ΝΥΚΟΣ



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΖΙΝΗΣ